

‘Samen op verhaal komen’, een bijzonder project!

Hallo iedereen!

Mijn naam is Nikki en ik ben heel trots om te mogen zeggen dat ik mee mag doen aan dit project. Het project wat ik bedoel staat in teken van het verbinden van mensen met en zonder een beperking.



Tien leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Breda gaan samen met tien leerlingen van Visio aan de slag met het project. Visio is een school voor kinderen die bovenop hun slechtziendheid of blindheid nog een verstandelijke of fysieke beperking hebben. Het Stedelijk Gymnasium is een school in Breda met kinderen zonder beperking. De organisatie Nuwenhuys heeft al deze leerlingen een kans gegeven elkaar te leren kennen.

*Ik vond het echt een hele speciale ervaring, omdat het toch wel leeftijdsgenoten zijn die een heel ander leven leiden dan dat wij doen. Daarom is het heel bijzonder dat wij een kijkje mogen nemen in hun dagelijkse leven.
~ Louise*

Vrijdag 30 november zijn de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Breda naar Visio toe gegaan. Hier werden wij hartelijk ontvangen. Eerst gingen we naar de lerarenkamer waar ons een korte uitleg gegeven werd. Vervolgens werden de leerlingen van Visio ook naar de lerarenkamer gebracht. Deze gingen om en om zitten met een leerling van het SGB en op deze manier werden koppels gevormd.



Het was heel mooi dat wij er op vrijdagmiddag waren aangezien dat een hele leuke middag is voor de leerlingen van Visio. Vrijdagmiddag is er namelijk altijd een open podium. De leerlingen mogen

opgeven of ze willen optreden en wat ze dan willen doen.



Nadat de koppels gevormd waren gingen wij dus naar het open podium met onze maatjes. Daar aangekomen waren er ook al veel andere leerlingen van Visio die niet meededen aan het project. Het was heel mooi om te zien hoe iedereen zeer enthousiast was om op te treden of alleen al om te kijken.



Super leuk en indrukwekkend heb het echt naar mijn zin gehad

~Maarten

Enkele van de leerlingen aan wie bij gekoppeld werden traden zelf ook op. Sommigen vond het zelfs al leuk om samen met ons op te treden:
<https://www.facebook.com/nuwenhuys/videos/696733000712155/>.

Ik vond het een heel mooi beeld om te zien hoe mensen met en zonder beperking zo goed samen gingen na zo'n korte tijd.

Aan het eind van de middag besloten vier meiden van het SGB ook nog een stukje te zingen. Zij kwamen podium op en begonnen het liedje "Leef" te zingen. De leerlingen van Visio gingen uit hun dak.

Maar het project is nog niet voorbij, dit was alleen nog maar de kennismaking... We gaan nog meer doen! Op 20 december gaan de leerlingen van het SGB samen met de leerlingen van het Visio samen een kerstbijeenkomst vieren en een verhalenvertelster van het vertelatelier zal hierbij een verhaal vertellen. Gezamenlijk zullen wij daar extra betekenis aan geven. Hoe we dit gaan doen blijft nog even geheim maar wat ik nu al wel kan zeggen is dat ik er niet aan twijfel dat het een groot succes zal worden.

Nikki Han

Ik vond het mooi om te zien dat ondanks hun handicaps ze toch plezier maken en het naar hun zin hebben.

~Kjell

